

HERDENKING 2019

ZATERDAG 4 MEI

18.15 – 18.45 uur Oecumenische dienst van inkeer en gebed

In deze korte dienst van inkeer en gebed gedenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en iedereen die in de jaren na de oorlog – tot op de dag van vandaag – ten onder gingen aan geweld.

De dienst is voorbereid door leden van de Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard, Protestantse Gemeente Oud-Beijerland en Rooms Katholieke Kerk. De meditatie wordt verzorgd door ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer; muzikale leiding: René Strijder

Locatie: De kerk aan de Beneden Molendijk 35 van de Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard

v.a. 18.50 uur Herdenkingsbijeenkomst, kranslegging en boomplanting bij het Joodsgedenkteken m.m.v. het Seniorenorkest o.l.v. dirigent Karel van Dee.

18.50 uur

Muziek van het ensemble van het Seniorenorkest Hoeksche Waard

19.00 uur

- Welkom door Oranjevereniging Prinses Juliana
- Hatikwa (lied van de Hoop, Israëliësch volkslied)

Nederlandse vertaling:

Zolang diep in het hart de Joodse ziel nog leeft en een oog naar het Oosten uitkijkt naar Zion, is onze hoop nog niet vervlogen, de hoop van tweeduizend jaar, om als een vrij volk in ons land te leven: het land van Zion en Jeruzalem.

- Gedicht voorgedragen door leerlingen van een basisschool
- Herdenking van de slachtoffers met de gebeden Jizkor en Kaddish door chazzan Bram Lagendijk van de Liberaal Joodse Gemeente te Rotterdam
- 1 Minuut stilte
- Kranslegging door o.a. het gemeentebestuur en diverse instanties onder begeleiding van Anita den Boer - hobo (instrumentaal kaddish tijdens de kranslegging)
- Boomplanting

- Afsluiting door Oranjevereniging Prinses Juliana
- 6e couplet van het Wilhelmus (Mijn schild ende betrouwen)

Het gedenkteken is door leerlingen van diverse basisscholen geadopteerd.

Locatie: Havendam



19.25 uur Stille Tocht

Na deze bijeenkomst vertrekt een Stille Tocht, voorafgegaan door omfloerste troms van muziekvereniging Harmonie van de Havendam naar het monument "VRIJ".
Route: Marktplein, Oost-Voorstraat, H.B.S.-laan, De Open Hof. Hier kan men ook nog aansluiten bij de Stille Tocht op weg naar het monument VRIJ.

Locatie: Park de Laning

19.55 – 20.20 uur Herdenkingsbijeenkomst, bloem- en kranslegging

- Toespraak door Oranjevereniging "Prinses Juliana"
 - 19.58 uur: Blazen Taptoe Signaal
 - 20.00 uur: 2 Minuten stilte.
- Aansluitend zingen we het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus.
- Toespraak door wethouder Paul Boogaard.



- Voordragen van een gedicht door leerlingen van een basisschool

Diverse instanties, waaronder het gemeentebestuur worden in de gelegenheid gesteld bloemen en kransen te leggen.

Medewerking wordt verleend door een ensemble van muziekvereniging De Bazuin en Scouting Oud-Beijerland. Vervolgens wordt iedereen in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen. Het monument "VRIJ" is door leerlingen van de P.C.B.S. de Kriekenhof geadopteerd. Wij hopen dat een groot deel van de bevolking van Oud-Beijerland deze plechtigheid zal bijwonen. Op deze manier kunnen we samen uiting geven aan onze dankbaarheid voor de vrijheid waarin wij leven.

Locatie: Park de Laning



OPROEP

Geniet u ook altijd zo van de festiviteiten op Koningsdag en waardeert u de herdenking op 4 mei?

Heeft u nog leuke suggesties of ideeën en wilt u meedenken of meehelpen om deze festiviteiten en herdenking in stand te houden of een nieuwe impuls te geven?

Dan zijn we op zoek naar u, naar jou!

We zoeken nieuwe bestuursleden om ons team te versterken en te verjongen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

