



eghw

evangelische gemeente
hoeksche waard

HOMOSEKSUALITEIT

2018

VERLANGEN

Wij verlangen ernaar om met elkaar een gemeente te zijn waar we liefde tonen voor homoseksuele medechristenen. Dit willen we doen door hen een warme, ondersteunende gemeenschap te bieden. In die gemeenschap willen we hen behulpzaam en met empathie tegemoet treden, zonder onze Bijbelse, morele normen geweld aan te doen.

OVER EN WEER

We moeten onder ogen zien dat wij ons als christenen soms schuldig maken aan ongenueanceerde veroordeling van homoseksuelen. Vaak stuiten zij op onbegrip, verwijten en afwijzing als ze kenbaar maken homo te zijn. Andersom hebben homoseksuelen soms moeite om christenen te begrijpen die op basis van de Bijbel menen dat God homoseksuele relaties afkeurt. Vaak mijden homo's deze christenen, omdat ze de afkeuring van hun homoseksuele relatie ervaren als een afkeuring van hun identiteit. Deze achtergrond maakt het niet makkelijk om ons zogenoemde 'homostandpunt' op papier te zetten. Toch doen we dit wel. We denken dat een duidelijk standpunt de christenhomo helpt.

TOTSTANDKOMING VISIE

Onze visie op homoseksualiteit is de visie van onze oudsten. We hebben met gemeenteleden op diverse thema-avonden over dit onderwerp gesproken en er zijn gesprekken geweest tussen oudsten, christelijke homo's en hun familieleden en pastoraat. We hebben een jaar de tijd genomen om Gods Woord te bestuderen en diverse boeken over homoseksualiteit te lezen. Onze visie – zoals hieronder verwoord – is daar het resultaat van. Voor alle duidelijkheid: het is geen democratisch stuk waarover gemeenteleden hebben gestemd. We zien het als taak van de oudsten om de gemeente hierin te leiden. We pretenderen niet dat onze visie een eind maakt aan alle discussies over homoseksualiteit, alsof wij de enige juiste, Bijbelse visie zouden hebben. Wel is deze visie leidend voor ons handelen binnen de EGHW.

TEKSTEN IN DE BIJBEL OVER HOMOSEKSUALITEIT

Homoseksuele praktijken die in de Bijbel worden beschreven, staan vaak in de context van afgoderij, culturele gebruiken, misbruik, wisselende contacten, et cetera. In al deze teksten en voorbeelden wordt afkeurend gesproken over homoseksuele gedragingen. Echter: nergens is sprake van een liefdevolle relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht zoals we die tegenwoordig kennen. Dit maakt dat we niet letterlijk uit Gods Woord kunnen opmaken hoe we moeten omgaan met homoseksualiteit in zo'n context van liefde en trouw. Tegelijk kunnen we ook niet concluderen dat God homoseksualiteit dus wél toestaat.

STANDPUNT

De Bijbel leert dat een man en vrouw voor elkaar geschapen zijn. Het huwelijk is Gods uitvinding en bedoeld als liefdesrelatie en levenslang verbond tussen een man en een vrouw. Seksualiteit moet volgens de Bijbel plaatsvinden binnen dit huwelijk. Een homoseksuele relatie wijkt af van Gods oorspronkelijke bedoeling en daarom zien wij deze relatie als zonde. We vertrouwen erop dat God iedere gelovige homoseksueel kracht en genade geeft om een andere weg te gaan, zodat diegene tot zijn of haar doel komt.

HOMOSEKSUALITEIT





eghw

evangelische gemeente
hoeksche waard



HOE NU VERDER?

Ons op de Bijbel gebaseerde standpunt – dat seks uitsluitend thuishoort in een huwelijk tussen man en vrouw – kan voor de homoseksuele gelovige overkomen als erg zwaar en streng. Zij zoeken vaak erkenning voor hun gevoelens en ruimte om die gevoelens te uiten. Dus: waarom zouden zij de EGHW nog bezoeken? Wel: we willen in de EGHW sámen groeien in geloof en Gods wil verstaan, opdat er vergeving, genezing, bevrijding en heiliging in én van onze levens plaatsvindt. Dit geldt niet alleen voor homoseksuelen, maar voor alle bezoekers van de EGHW. Ook voor heteroseksuelen die trouwen, scheiden of hertrouwen gelden vergelijkbare richtlijnen. Weet dat er ook heteroseksuele bezoekers van onze diensten zijn die niet conform deze Bijbelse normen leven. We willen in onze gemeente iedereen de ruimte bieden – zowel qua tijd als inzicht – om God beter te leren kennen en Zijn wil te verstaan.

WAT WEL EN NIET?

Voor homoseksuele gelovigen die ervoor kiezen om alleen te blijven, gelden binnen de EGHW geen belemmeringen. Voor mensen met een homoseksuele relatie die geloven in de Here Jezus als Heiland en Verlosser gelden soms wel belemmeringen. Deelname aan het Heilig Avondmaal staat open voor iedereen die gelooft in Jezus Christus als zijn of haar Verlosser. Iedereen heeft de plicht zichzelf te onderzoeken alvorens deel te nemen aan deze maaltijd en de verantwoording voor de deelname ligt bij diegene zelf. Bij de doop zien we een belemmering, omdat de doop staat voor zowel het volgen van Jezus als het afleggen van een zondig leven. Dit laatste zal in onze optiek eerst moeten plaatsvinden voordat wij de vrijmoedigheid hebben om iemand te dopen. De mogelijkheid van het oppakken van taken in de gemeente bekijken we per situatie; over het algemeen is er geen bezwaar bij praktische taken, wel bij leidinggevende of onderwijsgevende taken. Lidmaatschap is beperkt mogelijk.

HOMOSEKSUALITEIT

Homoseksualiteit is een ingewikkelde kwestie waarvan de oorsprong moeilijk is te duiden. Is het aangeboren of aangeleerd? Is het je overkomen, de invulling van een gemis? Is het een macht waarvan je moet worden bevrijd? Volgens ons zijn er diverse verklaringen mogelijk, maar bovenal geloven we dat God uiteindelijk voor ieder individu het antwoord is op de vele vragen die iemand heeft.

We realiseren ons dat homo's veel strijd en afwijzing ervaren. Dat komt nog eens bovenop de strijd tot zelfacceptatie en erkenning van gevoelens. In onze gemeente vinden we het belangrijk dat iemand open kan zijn over zichzelf en zijn of haar gevoelens. We beseffen dat dit niet altijd makkelijk is, of je nu homoseksueel bent of niet. Meningsverschillen zullen blijven bestaan, en binnen de EGHW willen we daar ruimte voor geven. Uiteindelijk is iedere gelovige zelf verantwoordelijk voor zijn of haar (levens)keuzes op het gebied van geloven en relaties. Weet: je bent niet alleen! Als je met ons wilt praten, dan zijn er mensen – jong en oud – die voor je klaarstaan.

**Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.**

[Spreuken 3:5-6]

HOMOSEKSUALITEIT

